

Pleasure Portrait Roos en Tijn - transcript

Roos: [00:00:07] Wellicht is er wel vrouwelijke en mannelijke energie, maar die heeft niets met gender te maken. En dat had alles in één en wisselend kan zijn en kan golven. En dat dat een jou, jou maakt. En ja, dat heb ik heel erg geleerd sinds wij samen zijn.

Shari: [00:00:24] Wat precies?

Roos: [00:00:24] Dat ik daarvoor vooral altijd dacht: ik ben geen vrouw, want ik zag ook dat het wel klopte volgens de maatschappelijke norm, maar niet vrouwelijk. Ik voelde mezelf absoluut niet vrouwelijk, want daar faalde ik gigantisch in, vond ik.

[00:00:46] In de rest van mijn leven, maar zeker ook seksueel gezien klopte dat allemaal niet zo. En sinds wij samen zijn en ik leerde dat helemaal niet bestaat: vrouwelijk zijn, mannelijk zijn of dat het wel bestaat, maar dat je precies kunt kiezen wat je bent.

Tijn: [00:01:02] En dat er dus heel duidelijk een construct is.

Roos: [00:01:05] Ja, zeker.

Tijn: [00:01:06] En dat dat heel negatief is.

Shari: [00:01:09] Er wordt voor jou bepaald.

Shari: [00:04:52] En dat is dus denk ik ook de rode draad in waarom ik dit ben gaan doen. Is eigenlijk deels taboes doorbreken. Zoals er veel mensen daar ook nu mee bezig zijn, maar dat doen middels kunst, in eerste instantie. Dus niet per se alleen maar door met elkaar te praten. Maar je kan ook een andere vorm van communicatie hebben waarin je dingen kunt normaliseren en kunt doorbreken. En dat kan middels fotografie zijn, of audio of ander beeld of tekst.

Shari: [00:07:46] Hoe is jouw seksualiteit.. Hoe zou je je seksualiteit omschrijven? Nu.

Roos: [00:08:03] Ik denk vooral vrijer dan ooit. Waar vraag je naar als je naar seksualiteit vraagt? En dan klopt mijn antwoord ook heel erg: op alle vlakken vrijer dan ooit. Dus echt van hoe ik seks in de praktijk breng samen met Tijn of zelfs met mezelf tot en met gender. Wat alles en niets te maken heeft natuurlijk met seksualiteit, maar ook daar voel ik me vrijer dan ooit. Tot en met de rol van speeltjes in mijn en ons seksleven tot en met de rollen die wij durven aannemen daarbinnen. Dus dom versus sub en alles daartussenin en het helemaal niet laten zijn maar het gewoon laten zijn vooral.

Roos: [00:08:49] Ik denk vooral dat laatste: ik durf nu veel meer te laten zijn en daar hoort ook bij dingen te benoemen die verkeerd gaan, grappig zijn, moeilijk zijn, lekker zijn. Dus ja, ik voel me vooral heel vrij als je vraag naar mijn seksualiteit.

Shari: [00:09:07] Is het anders geweest dan?

Roos: [00:09:09] Ja, dat is zeker anders geweest.

Shari: [00:09:09] Zo noem je het wel, van het is nu zo. Betekent dat dus dat het anders is geweest

Roos: [00:09:11] Het is zeker anders geweest. En ik denk wel...

Roos: [00:09:16] Het grappige is...Het voelt voor mij alsof ik heel erg terug ben bij waar ik hoor te zijn. Dus als kind... Ik was heel vroeg met alles ontdekken aan mezelf en de wereld en dat mijn moeder op mijn negende zei: Moet ik je nog dingen vertellen? Ik zei: Nee, hoor mam. Ik weet wel hoe het zit.

Roos: [00:09:35] En dat eerste vriendje was heel vrij, dus daar kon ik wel helemaal in los. En het was ook meteen met de whole shebang: en spiegels en speeltjes.

Shari: [00:10:22] Dat was je eerste vriendje?

Roos: [00:10:24] Dat was mijn eerste vriendje. Maar dat klopte zo goed bij wie ik ben.

[00:10:36] Dat dat had er wel meteen allemaal mocht zijn, daar heb ik denk ik gewoon heel veel geluk mee gehad dat je dan iemand treft die dat ook allemaal leuk en spannend vindt.

Roos: [00:11:00] Dus het voelt alsof ik daar weer een beetje terug ben. Niet dat die relatie naar zaligmakend was, absoluut niet. Maar wel dat ik wat seks betreft mocht er toen gewoon alles zijn in mij en van mezelf.

Roos: [00:11:19] En daarna ben ik wel heel erg meegegaan in de golf van wat er van me wordt verwacht. Werd verwacht. Wordt verwacht, maar waar ik niet meer naar luister.

Shari: [00:11:26] Wat was dat dan?

Roos: [00:11:27] Ja, wat was het dan? Ik denk dat ik vooral luisterde naar hoe je vrouwen hoort te zijn. Nou ja, gefaald. Ik vond mezelf er niet vrouwelijk uitzien. Altijd groot geweest. Grappig genoeg heb ik dus altijd vormen gehad, dus dan zou je kunnen denken daar was ik heel vrouwelijk in Die verstopte ik heel erg. Dus ik wilde daar ook niet aan voldoen. Blijkbaar voelde ik de druk van er aan voldoen en wilde ik het niet. Ik heb echt tot drie jaar geleden tot mijn papa stierf en tot ik Tijn ontmoette, dat was ongeveer tegelijk, heb ik mezelf echt altijd ingepakt. Dus ook in de zomer. Ik had altijd hoge dingen aan, lange dingen aan. En altijd heel erg ingepakt. En dat is veel minder. Als ik het niet doe, dan heb ik daar gewoon zin in. Maar dan gaat het niet over mezelf verstoppen.

[00:12:57] Vanaf mijn vijftiende is de pleaser in mij die echt heel groot is in mij echt ook heel erg gestimuleerd is. Dat past natuurlijk ook prima bij hoe de vrouw hoort te zijn. Dat heel erg volgzaam, zorgzaam is.

Roos: [00:13:16] Dit is altijd onze running gag, dat ik vooral vroeger als 'lief' werd omschreven. Dus Tijn zei ook altijd ik vind je vooral heel lief. En ik ben ook best wel heel lief. Maar ik ben echt heel veel meer dan alleen maar lief.

Tijn: [00:13:28] Zeker.

Roos: [00:13:28] Ik maakte echt van mijn personage gewoon lief. En ik zeg ook 'maakte', omdat ik nu heel erg mijn eigen verantwoordelijkheid daarin herken. En ik ben wel een beetje af van mezelf dat heel erg kwalijk nemen. Ik ben ook heel boos op mezelf geweest de laatste jaren dat ik dat liet gebeuren en nu zie ik ja.. Shit, girl. Natuurlijk. Het is niet makkelijk. Weet om daaruit te stappen, dus dat sta ik mezelf nu ook beter toe. Ik ging mee in alles.

Shari: [00:13:55] Waar ging je mee toen? Noem eens iets.

Tijn: [00:14:05] Ook dat hele hetero normatieve, denk ik.

Roos: [00:14:07] Sowieso in het heteronormatieve. Dankjewel dat je die benoemt. Ik zeg dus pas sinds mijn dertigste hardop dat ik queer ben. En mijn eigen voorbeeld is zo van naar Titanic kijken toen ik 13 was of zo en dat ik minstens zo verliefd was op Kate als op Leo. Maar zijn poster hing wel echt zo groot in mijn kamer.

Tijn: [00:14:32] Maar dat mocht!

Roos: [00:14:33] En zij niet. En als het gaat over mogen, mijn ouders zijn de meest accepterende mensen van die generatie die ik ken. Mijn vader is 70 geworden, mijn moeder is nu 70 en ik vertelde over Tijn aan mijn vader, hij lag op zijn sterfbed en ik deed natuurlijk heel ingewikkeld met dat vertellen, want ik ondertussen was het ook een coming out. Weet je wel. En mijn moeder gaf me alleen maar een knuffel en die zei je bent verliefd.

Shari: [00:14:59] Dat kan ook.

Roos: [00:15:01] En vooral ook: Ik had dit ook kunnen weten met wie mijn ouders zijn ik had het gewoon kunnen weten.

Tijn: [00:15:07] Dus blijkbaar was dat niet per se de druk die je tegenhield.

Roos: [00:15:09] Helemaal niet.

Shari: [00:17:03] Kan je eens iets benoemen. Wat dan het leren?

Roos: [00:17:07] Meer schijt. Nog veel meer schijt.

Shari: [00:17:08] Nog meer schijt? Schijt aan wat?

Roos: [00:17:08] Schijt aan oordelen en meningen.

Tijn: [00:17:31] Dat heb ik ook heel erg van Roos geleerd, want er zat bij mij op mijn seksualiteit ook behoorlijk veel schaamte nog. Euh, en dat ik juist ook van Roos heb geleerd dat dat er ook mag zijn.

Tijn: [00:17:49] Dat je ook kan houden van mannen en vrouwen. Ik ben eigenlijk toen ik veertien was, kwam ik uit de kast als lesbisch. Toen had ik mijn eerste vriendinnetje. Toen ik een jaar of eenentwintig was, kwam ik erachter dat ik eigenlijk.. toen durfde ik daaraan toe te geven dat mijn lijf niet bij me paste en dat het veel beter bij me klopt om aan de buitenkant masculine, meer masculine te zijn.

Tijn: [00:18:12] Terwijl het ook weer niet mijn hele identiteit vormgeeft. Want ik ben...wat is het, 25 jaar vrouw geweest en ik weet gewoon hoe het is om vrouw te zijn. En dat stukje van mijn identiteit..

Roos: [00:18:24] En door de hele wereld behandeld worden als vrouw.

Tijn: [00:18:26] Zeker. Absoluut dus.

Shari: [00:18:28] Dat lijkt me echt bizar. Dat is ook een transitie an sich, lijkt me.

Tijn: [00:18:34] Absoluut. En ook het besef dat het echt heel anders is. Dat ik als man nu ineens bepaalde privileges heb die ik gewoon echt letterlijk voel en dat mensen aan de kant gaan dat je dit.

Tijn: [00:18:46] Ik kreeg bijvoorbeeld op mijn opleiding, toen ik nog vrouw was, kreeg ik best weleens te horen als ik verhalen vertelde dat het een beetje pathetisch was. En nu is dat gewoon niet meer. Dus mannen worden gewoon veel minder snel als pathetisch gezien.

Tijn: [00:19:07] En tegelijkertijd ervaar ik dus ook weer de druk van het maatschappelijke beeld van man zijn.

Roos: [00:19:14] Die heb je er voor teruggekregen.

Tijn: [00:19:16] Daarom ben ik ook zo'n voorstander voor feminisme voor zowel mannen als vrouwen. We hebben er allemaal baat bij als die enorme constructen verdwijnen. En als we gewoon eens een mens mogen zijn. Ja, evengoed mens mogen zijn in onze seksualiteit. Er is niet één manier om seks te hebben als man of een manier om seks te hebben als vrouw. Seks is iets complex. Zo complex.

Roos: [00:19:43] En ook dat je je morgen weer daar in totaal anders mag voelen dan vandaag of zelfs vanmiddag dan vanochtend. En ik denk dat wij dat ook heel erg samen hebben. We hebben allebei zo'n transitie doorgemaakt. Ook in rollen in mannelijkheid en vrouwelijkheid. En ik kan je echt zeggen daar is gewoon niets meer van over. Wij doen niet meer aan mannelijkheid en vrouwelijkheid. Daar spelen we mee, maar dan zijn we daar niet bewust mee bezig.

Tijn: [00:20:11] Maar dat gaat ook niet over mannelijk of vrouwelijk. Dat gaat veel meer over energie. Net zoals dat geslachtsdelen niet gendered zijn. Een penis is niet automatisch iets mannelijks.

Tijn: [00:20:33] Want ik bedoel ik kan soms ook denken: Ja, was ik nou maar geboren met een penis weet je wel, terwijl ik ontzettend geniet van het hebben van een vulva en een vagina en dat ik daar heel blij van word en helemaal oké mee ben. En toch is er een soort sterk construct dat mannelijkheid bepaald wordt door het hebben van een penis.

Tijn: [00:25:44] Er wordt van ons verwacht dat we seksualiteit verstoppen en dat dat iets is voor je privé en daar hoef je mensen niet mee lastig te vallen.

Roos: [00:26:08] Daar hoef je een ander niet mee lastig te vallen.

[00:26:08] Het doet niemand kwaad. Ik denk altijd dan, dat ongemak dat iemand ervaart dat zegt zoveel over diegene. Die vindt het heel eng en invensief om daarmee te maken te krijgen en om te beseffen, oké deze persoon is een heel seksueel wezen. Terwijl, hoe mooi zou het zijn als we dat kunnen vieren? Als we kunnen zeggen: we zijn gewoon allemaal seksuele wezens. Laten we doen alsof het zuurstof is, want seks hebben we nodig. Weet je wel

Roos: [00:29:03] Juist dat vrijheid voor ieder ander iets anders mag betekenen en dat je je daar ook in kunt ontwikkelen. En dat het mag, die vind ik gewoon heel fijn. Daar zit voor mij ook de vrijheid. Want ik heb me ook een heel ongeloofwaardig queer persoon gevoeld, omdat ik 30 jaar lang gewoon met cis mannen thuiskwam, maar ik ben daar net zo queer om.

Shari: [00:29:36] Wat bedoel je daarmee?

Roos: [00:29:39] Nou ja, als zou ik tot ik sterf alleen maar met cis mannen zijn, dat maakt me niet minder queer. Dus ik hoef niet te bewijzen door met vrouwen te daten of non-binaire mensen te daten dat dat inderdaad bij mijn seksualiteit hoort.

Tijn: [00:37:22] Ik heb nog nooit als vrouw nog nooit zoveel nare opmerkingen, vervelend gedrag gehad als in mijn periode dat ik lesbisch was.

Shari: [00:37:35] En hoe is dat dan nu?

Tijn: [00:37:36] Heel anders. Wereld van verschil.

Roos: [00:37:38] Nu zijn wij totaal geaccepteerd. en niet nu zijn wij toetsbaar.

Shari: [00:37:39] Het valt niet op?

Tijn: [00:37:40] Dat vind ik dus best wel pittig. Ik ben wel een soort sluip...Ik ben nu ineens heel heteronormatief. Als wij over straat lopen, niemand kijkt meer. Terwijl, voorheen liepen wij, toen voor mijn transitie, kregen wij ogen. En dat was ook voor jou het besef: oh, dit is heel anders.

Roos: [00:37:59] Toen we elkaar leerden kennen was Tijn twee maanden in transitie en dus jij er echt nog wel feminine uit.

Tijn: [00:38:06] Vroegen mensen ook of we zussen waren.

Roos: [00:38:32] Dat was voor mij natuurlijk de eerste ervaring met feedback krijgen op gewoonweg uiterlijk twee vrouwen zijn die over straat lopen, maar dat werd ik denk na een half jaar, nou niet na een half jaar, ik denk na een jaar, denk je niet?

Tijn: [00:38:45] Nou, dat zit hem er vooral in. Kijk, dat mensen wat zeggen dat dat gebeurt veel, maar vooral dat je als je gewoon over straat loopt, je voelt gewoon dat mensen kijken.

Roos: [00:38:55] Vooral negatief, maar ook positief natuurlijk.

Tijn: [00:38:59] Maar dat onderscheid kun je niet altijd maken. Het gaat ook niet precies wat jij zegt. Het continu inschatten van: kan ik zijn wie ik ben. Kan ik liefhebben... Dat is zoiets...

Shari: [00:39:08] En dat is dus nu voor jou..

Tijn: [00:39:08] Helemaal anders.

Shari: [00:39:08] Lijkt me echt bizar om dat te voelen.

Tijn: [00:39:08] Het is heel bizar.

Tijn: [00:39:08] Ook bijvoorbeeld, ik was als vrouw, net zoals alle vrouwen, op straat bang. In het donker bijvoorbeeld. Altijd ga je niet door steegjes.

Shari: [00:39:24] Je houdt er rekening mee.

Tijn: [00:39:24] Absoluut, zit altijd in je gedachten. Nooit meer, ik ben nooit meer bang op straat. Hoeft gewoon niet, hoeft gewoon echt niet. Natuurlijk, ik kan ook wel beroofd worden of zo. Dat kan, maar die kans is zo klein.

Roos: [00:39:39] Je wordt anders benaderd en dat is heel voelbaar, zelfs voor mij in het naast jou lopen. Dus ook voor mij gaan mensen eerder aan de kant, omdat ik met Tijn, die duidelijk Tijn is, loop. In plaats van Caro.

Tijn: [00:39:54] Ja, zeker.

Roos: [00:39:55] En ja dat is bizar. Hij werkt zelfs zo door dat ik meer respect krijg, omdat ik met een man ben.

Tijn: [00:40:03] Maar daar zit t m ook in hoor. Dat als ik nu een mening zou verkondigen en dat zou echt nergens op slaan. Mensen accepteren dat veel eerder. We stellen veel minder snel vragen van, maar wat is de bron daar dan van? Hoe zit dat? Je wordt gewoon. Het is gewoon een soort automatische... Het grootste manier om dit te omschrijven is dat je een soort vanzelfsprekende ruimte krijgt. Dat is het eigenlijk.

Roos: [00:40:26] Letterlijk en figuurlijk, want in gesprek, maar ook fysiek. Ja ja, klopt.

Tijn: [00:51:18] Ik voel wel dat ik ook man ben. Dus daardoor krijg een man zijn ook een hele andere definitie. Ik ben ook heel erg op zoek geweest naar wat betekent dat nou en ook zeker in mijn transitie. Toen ik in transitie ging, was eigenlijk alleen binaire transitie mogelijk. Terwijl wat gewoon heel duidelijk was dat mijn borsten niet bij me paste. Ik wilde eigenlijk niet per se een hormonen en ik wist zeker dat ik geen geslachtsoperatie wilde. Maar ja, toen kon dat niet. Je moest een half jaar aan de hormonen zijn om je borsten te laten verwijderen.

Roos: [00:51:55] Sterker nog, lief. Jij moest echt uitspreken: Ik ben man of ik wil man worden.

Shari: [01:13:47] Misschien kunnen we wel ook al een beetje foto's maken. Zijn er nog dingen die jij graag wil delen over het thema seksualiteit waarvan je zegt dat vind ik wel fijn om te delen.

Roos: [01:13:58] Ik vind het heel fijn hoe alles gewoon vanzelf ter sprake komt. En dat ik het gevoel heb dat ik er kan met al die stukken gewoon mag zijn. En Tijn ook. Dat vind ik heel fijn.

Tijn: [01:14:10] Ik heb misschien wel heel veel gepraat.

Roos: [01:14:14] Absoluut niet. Het is ook heel mooi... Ik denk als wij daar beiden over. Ik kan alleen maar knikken als jij dingen zegt, weet je wel.

Tijn: [01:14:23] Same.

Roos: [01:14:23] Het is heel fijn. Ik hoor ook mijn eigen reis als ik Tijn hoor praten, zeg maar. Dat vind ik heel fijn.